

# KIM & LINA

# RIDER

# IVÄG



Torsten Bengtsson

Hegas

**Av Torsten Bengtsson har  
tidigare utgivits:**

**SPLEJ**

*Mysteriet på kyrkogården (2015)*

*Mysteriet med tomterånarna (2015)*

*Mysteriet i döda skogen (2016)*

*Mysteriet i skräckens hus (2016)*

**Kim & Lina**

*Kim & Lina sitter fast (2016)*

*Kim & Lina i ett ödehus (2015)*

*Kim & Lina under jorden (2015)*

*Kim & Lina hoppar högt (2011)*

*Kim & Lina flyger iväg (2011)*

*Kim & Lina spelar match (2011)*

*Kim & Lina vilse i skogen (2010)*

*Kim & Lina och en godisråtta (2010)*

*Kim & Lina möter ett monster (2010)*

*Kim & Lina räddar Sture (2010)*

*Kim & Lina badar en bil (2010)*

*Kim & Lina ensam hemma (2010)*

# KIM & LINA RIDER IVÄG

av Torsten Bengtsson

*Illustrerad av Jimmy Wallin*



**Hegas**



– Nu åker vi, ropar Lina.

Lina står i hallen. Hon är klädd i ridbyxor och ridstövlar. I handen håller hon en ridhjälm och ett ridspö.

– Jag kommer! svarar pappa.

– Måste jag följa med till ridskolan? frågar Kim.

– Vi ska äta middag hos farfar efteråt, svarar pappa.

De går ut till bilen. Kim och Lina sitter i baksätet.

– Åh! Det ska bli så kul. Idag ska jag få rida på Ronja, säger Lina.

Kim är sur. Han vill vara kvar hemma.

– Hästar stinker, säger han för att retas.

– Det gör de inte alls, säger Lina.

– Och de är fula, viskar Kim.

– Pappa! Kim retas, säger Lina.

Pappa säger till Kim att sluta. Sen säger han:

– Du borde prova på att rida.





– Glöm det. Hästar är bara tråkiga, säger Kim.

Kim tycker det ser roligt ut att rida. Men han är lite rädd för hästar. De är så stora. Och de kan bitas, sparkas och göra så man blir avkastad.

Det är som om Lina vet vad Kim tänker. Hon säger:

– Jag tror att du är rädd för hästar.

– Det är jag inte alls. Rida är lätt som en plätt, svarar Kim.

– Du törs inte ens prova, säger Lina.

– Klart att jag gör, säger Kim och låter arg.

– Sluta nu, avbryter pappa.



Nu är de framme vid ridskolan. Lina går in i stallet. Hon ska sadla Ronja. Idag ska de rida utomhus.

Kim och pappa sätter sig på en bänk. Efter en stund kommer Lina ut med Ronja. Hon leder hästen till en hage där de ska rida.

Idag är det flera andra som ska rida. Ridlärare Felix står i mitten. Nu ber han alla att sitta upp på sina hästar. Sen rider de långsamt runt.

Efter ett par varv gör en av killarna halt. Hästen stannar och killen stiger av. Han säger att han inte mår bra.

Kanske har han feber. Tur att hans mamma är med. Hon tar hand om honom så att han får åka hem.



Nu står det en ensam häst utan ryttare.

– Någon som vill rida? frågar Felix.

– Kim kan rida. Han säger att det är lätt som en plätt, ropar Lina och pekar på sin bror.

Nu tittar alla på Kim. Han vet inte vad han ska göra.


– Kom, så får du prova, säger Felix.

Kim vill rida, men vet inte om han törs.

– Jag hämtar en hjälm till dig, säger pappa och rusar in i stallet.

Nu känns det som om Kim måste rida.

Han reser sig och går mot hästen. Den är stor och brun.



Kim följer med Lina till stallet.  
Men han vill inte rida själv.  
Hästar är stora och lite  
skrämmande.

Så blir en häst plötsligt ledig.  
Då kan Kim inte låta bli att testa.  
Först går allt väldigt bra. Tills  
hästen rider iväg i full galopp!

Lina försöker hjälpa sin bror.  
Men hur får man stopp på en  
skenande häst?

Hegas

Art nr 432991

ISBN 978-91-7543-299-1



www.hegas.se

